



Ter Gedachtenis

aan het

# Gouden Jubileum

der

Chr. Nationale School

Dinxperlo C 190

## L. S.!

In het begin dezes jaars werd op aanraden van het Bestuur der Bijzondere School Dinxperlo, C., No. 190 eene Feestcommissie gevormd waarin behalve zeven leden van het Bestuur nog twaalf personen, oud-leerlingen en vrienden der school zitting namen. Zij maakten de verschillende toebereidselen tot een waardige viering van het Gouden Jubileum onzer school, dat wel op den juisten datum 10 Mei herdacht, maar om verschillende redenen enkele dagen later den 18 en en 19en Mei gevierd werd. De eerste dag was voor de kinderen, die zich bij heerlijk weder en onder de opgewekte tonen van het Lintelosche muziekkorps, Directeur de heer W. Hillen, kostelijk vermaakten in de zeer welwillend afgestane weide van de weduwe Oversteeg.

Den tweeden dag kwamen ouders, vrienden en belangstellenden des morgens en des middags in de school bij elkaar, tot viering van ons gouden feest, dat des avonds met een gezellig samenzijn besloten werd.

Van alles wat op dien tweeden dag gesproken werd, deed de feestcommissie door de hh: Geldermans, Lenselink en Somsen een getrouw verslag samenstellen, dat zij hierbij als een zeker welkom souvenir, aan de vele vrienden en vriendinnen onzer school aanbiedt.

Dinxperlo, Aug. 1921.

De Feestcommissie.

De heer G. Rutgers uit Vroomshoop komt thans naar voren. Spr. dankt voor de ontvangen uitnoodiging. Aan de school zijn voor hem aangename herinneringen verbonden. Hij dankt God, dat hij in deze streken is geboren. Zijn eerste onderricht was aan deze school, later was hij er kweekeling en nog later heeft hij er aan mogen arbeiden als onderwijzer. Het past ons God te loven, dat hier een school werd opgericht door den arbeid van Ds. Bulens. Ds. Pierson sprak het te Hardenberg op een vergadering uit, dat hij de liefde voor het Chr. ordenwijs aan dezen te danken had. Van de eerste 25 jaren weet Spr. weinig, de laatste 25 jaren heeft hij deels medegemaakt. Het was in den tijd, dat Ds. te Velde predikant, meester Veenendaal aan de Bontebrug en meester Jolink aan de school te Varsseveld verbonden was. De lijnen werden scherp getrokken. De mensch werd op 't diepst vernederd en God op 't hoogst verheerlijkt. Dan komt er vijandschap, ook van de zijde van hen, die nog wel van Christus willen weten. Al heette de school dan ook C. N. S. men kan ze evengoed zuiver Gereformeerd noemen. Meester Geldermans ging er niet oppervlakkig overheen, maar diep. Deze en Ds. te Velde gingen in het spoor van vader Bulens voort. We kunnen dan ook niet genoeg dankbaar zijn, dat we na de 35-jarige werkzaamheid van Ds. B., Ds. te Velde gehad hebben. Terwijl andere streken nog slapende waren, heeft de Heere hier groote dingen gedaan. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en in aansluiting daaraan is ook de periode van 12-20 jaar belangrijk. Mede door den arbeid van Dr. Kuyper in »De Standaard« en »De Heraut« zijn we gekomen tot rijke kennis van onze beginselen. Op het gouden jubileum der Christelijke Onderwijzersvereniging sprak Dr. Kuyper tot de onderwijzers: Ge hebt veel smaad en miskenning moeten dragen. Maar ik beklaag U daarom niet. Elken dag een beker uit de bron van smaad is de gezondste tafeldrank; dat geeft staal aan het bloed.

En te Maassluis zeide Dr. K. tot de ouders: »Een Christelijke School is een mooi ding, als de ouders nu maar niet denken, dat zij van het werk der opvoeding af zijn, want dan zou de school inplaats van een zegen een vloek worden. En verder: De ouders moeten hunne kinderen ook goede manieren leeren. Ze moeten niet eenzijdig te werk gaan, en er, ik zal naar zeggen, kleine domineetjes van maken.« Spr. hoopt, dat God deze streek en deze school nog tal van jaren genadig moge wezen.