

Triha Rutgers 16 November 1888.

De geschiedenis van Luther.

Johan Luther en Margaretha Lindemann  
woonden te Móra. Maarthen Luther  
geboren te Eisleben 10 November 1483.

Luther op school te Maagdenburg 14 jaar;  
toen ging hij naar Eisenach (14 jaar oud)

Luther wordt opgenomen door Roemrand  
Cotta; wordt op 18 jarigen leeftijd

student te Erfurt op de <sup>hooge</sup> school. Luther  
had daar een bibliotheek en leest

1 Sam 2: 2-10, wordt op 22 jarigen  
leeftijd Magister in de wijsbe-  
geerte in het jaar 1503. Hij had  
een vriend die heette t'lxens.

Hij vondt op een heer zijn vriend  
vermoord op het bed. Hij op  
eine heer overviel hem een omweder.

Toen deed hij eine belofte, dat als  
god hem bewaarde dat hij dan  
monk wilde worden. Hij kwam  
op het Augustijnen klooster te

Erfurt. Berock vanden vicaris.  
D<sup>r</sup> Von Staupitz Luther tot priester  
gewijd. Wordt in 1508 hoogleeraar  
in de wijsbegeerte op de hoogen school  
van Frederik den Nijnen te Wittenberg  
Luther naar Rome. Hoe duiker bij  
de Paus Paus hoe rechter Christenen  
keert terug; Wordt D<sup>r</sup> in de gods-  
geleerdheid verklaard de Dalmen  
en de Rom. vindt rust voor zijne ziel  
Tetuel verkoopaflaten Paus Leo X.  
De aflaatbanden in Saksen, verboden  
31 oktober 1517 smiddags 12 uur aan-  
plakking der 95 stellingen aan de  
Stotkerk te Wittenberg. Luther rede  
twist met Cajatanus Von Willibitz.  
1519 Twist gesprek met Ek. 5 Juni 1520  
Luther in den ban. Bannbul buiten  
Wittenberg verbrand. 16 April 1521  
Rijksdag te Worms. Eisleben Luther  
als Jonker George op „Wabburg“  
Sterft 1546 te Eisleben