

Slaghaven 2 octug.

Lieve Tante Drukke

Ik wordt het toch ook wel eens tijd dat ik u  
bedanken voor het briefje dat u gebreid heb. voor Johan.  
Hij is al bijna tien maand, en ik heb u nog nooit terug  
geschreven, nou Tante je moet het mij maar niet  
kwatijk nemen maar het ik heb het helemaal vergeten,  
door de drukke, ik heb het altijd ontrekkend druk, ten  
nu zul je wel zeggen, de kinderen worden toch groter,  
dat is ook wel zoo, maar ik vind hoe groter ze worden  
hoe meer werk, want er moeten is morgens acht naar  
school, 4 naar Hoozeveer en 4 naar de lagere school,  
Proetie de oudste gaat naar de ellula, en dan 2 jongens  
naar de ambachtschool, en leren allebei timmeren  
en 1 gaat er naar de Landbouwschool, die zal misschien  
boer worden, vast weet hij <sup>het</sup> nog niet, kleine Johan is al weer  
een flink kereltje hij kan bijna rikken in de box, Willem  
is bezorgd over het koren dat nog op het land staat, met  
dit week schiet het niks op, wij <sup>hebben</sup> nog 4 bunden op de stam staan,  
en 't regent alle dagen, maar wij kunnen het beste maar  
hopen, vaak maken wij ons te bezorgd en het komt  
meestal wel weer goed. Wij zijn allen nog <sup>goed</sup> gezond, en dat  
zelfde hopen wij ook van u, Ik Tante nogmaals hartelijk  
dank, het briefje past hem nog goed. Ik eindig ik,  
En verder Gods regen, op uw verdere levensweg.

De groeten van Willem ten Hattje  
en de negen kinderen, 3 meisjes en 6 jongens,