

DE AOLE MEESTER.

Wij hebt vandage de aole Meester weg ebracht....  
Toen geel en rood de struken prachtig kleurden  
En van de mist de kale bomen treurden  
Hebbe wij de aole Meester weg ebracht.

Zien hele leven bleef e in Vroomshoop  
Hij hef heel veule deur de tied hèn zien gebeuren  
Hij kon er zich niet makkelijk lös van scheuren  
Zien hele leven bleef e in Vroomshoop.

Toen de Vlierdiek een modd`rig weggien was  
En overal nog vene wörden egraven  
Vertôlle al veur de klas van Saksen en Bataven  
Toen de Vlierdiek een modd`rig weggien was.

De Christelijke schoele was um alles weerd  
Hij wees oons op het iene neudige in `t leven  
Hij hef oons allemaole de Bosschop met egeven  
De Christelijke schoele was um alles weerd.

En now vandage is e weg ebracht  
Hij is niet van zien overtuiging of eweken  
Al had e net als iederiene zien gebreken  
Wij hebt vandage de aole Meester weg ebracht.

30-10-`63

N.N.