

# Meester Rutgers vierde zijn 80ste verjaardag

Vroomshoop — Onder buitengewoon grote belangstelling vierde de heer G. Rutgers, oud-hoofd van de Geref. school te Vroomshoop, zijn 80ste verjaardag. Door de familie die deze belangstelling, hoewel niet in die mate, had voorzien, werd in gebouw Irene gelegenheid geboden het echtpaar te feliciteren. Talrijke oud-leerlingen immers, half Vroomshoop zat bij hem in de klas, maakten hiervan gebruik om meester geluk te wensen. Verder waren aanwezig de heren F. W. Haselhoff en H. Pool, resp. voorzitter en secretaris van het schoolbestuur, die de jarige namens het bestuur feliciteerden en als blijk van waardering een boekenbon aanboden. Ook waren verschenen Ds. H. J. Heersink, de heer van Leeuwen, oud rector van het Chr. Lyceum te Almelo. Aan de totstandkoming van deze school had de heer Rutgers een werkzaam aandeel, de heer Timmerman, oud hoofd van de School met de Bijbel te Ommen, afgevaardigden van de AR-kiesvereniging Vroomshoop, waarvan hij jaren voorzitter, en sinds vorig jaar erevoorzitter is, collega's uit andere plaatsen, en Vroomshoop. De heer P. T. Terpstra bood de jarige op de hem bekende wijze een grote krentenwegge aan. Burgemeester Bramer kwam eveneens zijn felicitaties aanbieden.

De heer Rutgers werd na aanvankelijk als onderwijzer te Varsseveld en Dinxperlo werkzaam geweest te zijn, in 1904 benoemd tot hoofd van de in aanbouw zijnde Geref. school te Vroomshoop. Vanuit Almelo arriveerde hij per trekschuit. De ontvangst was niet bepaald schitterend, men stond in die dagen nogal wantrouwig tegenover de nieuwe onderwijzer. Na enkele dagen moest de heer Rutgers reeds zijn fiets uit het kanaal vissen. Dit wantrouwen veranderde echter allengs in vertrouwen, toen men merkte, dat meester een sociaal voelend mens bleek te zijn. Vanaf het begin spande hij zich in verbetering te brengen in de soms miserabele toestanden. De wegen waren van



G. RUTGERS

dien aard dat de kinderen die van heinde en ver kwamen, vaker met natte dan droge voeten bij school kwamen. Mevr. Rutgers droogde dan onder schooltijd de kousen van de kinderen, zodat ze weer met droge voeten huiswaarts konden

gaan. In samenwerking met dr. Lodder stichtte hij de Chr. Landarbeidersvereniging „Vroomshoop en Omsireken”. De AR-kiesvereniging had zijn grote liefde. Als groot vereerder van Dr. Abram Kuiper en later Colijn, bewoog hij zich zeer actief op het politieke terein. Verkiezingen waren voor hem hoogtijdagen. Slapheid in de beginselen bestreed en bestrijdt hij met al zijn overtuigingskracht. Niet alleen voor gezonden, maar vooral ook bij zieken toonde de heer Rutgers zijn medeleven. Bij tal van ziekbedden, ook van buitenkerkelijken, bracht hij troost en getuigde van Christus liefde. In de bezettingstijd toonde hij evenals zijn gezin, ware Nederlander te zijn. Het meestershuis stond open voor verzetstrijders, maar ook voor joden; jarenlang verborg men een jodenjongetje, met de ouders hiervan, die ook gespaard bleven, heeft men nog hechte betrekkingen. Het voorbeeld van de heer Rutgers inspireerde de verzetstrijders te Vroomshoop, maar ook vooral zijn kinderen, van wie een aantal daadwerkelijk aan het verzet deelnamen.

Na 41 jaar de belangen van de school te hebben behartigd, ging de heer Rutgers op 1 januari 1946 met pensioen. Velen zullen zich nog de afscheidsavond herinneren, hem door de dankbare oud-leerlingen aangeboden. Dit met pensioen gaan betekende echter voor hem niet rusten, want onvermoeid geeft hij ondanks zijn hoge leeftijd blijk van zijn belangstelling op velerlei gebied en is bereid, indien gevraagd, raad te geven.

Ook van onze kant onze hartelijke gelukwensen voor de jarige.